

Wij geven jou uit handen

*Wij geven jou uit handen
We laten je gaan
Vaarwel, rust nu maar zacht
Ons hart kent jouw bestaan
Ons hart kent jouw bestaan*

De stilte daalt nu neer
Een onomkeerbaar weten
Wij zijn van jou gescheiden
Zolang ons adem rest

En waar ben jij dan heen?
In niets, in iets geborgen?
Terug naar verre oorsprong?
Naar licht en vredig land?

*Wij geven jou uit handen
We laten je gaan
Vaarwel, rust nu maar zacht
Ons hart kent jouw bestaan
Ons hart kent jouw bestaan*

Hoe vinden we de moed
Om door te gaan, te leven?
Kan ons verdriet verstillen
Door tijd en eeuwigheid?

Wij koesteren je naam
De liefdevolle klanken
Weerklinken diep van binnen
Verlichten onze nacht

*Wij geven jou uit handen
We laten je gaan
Vaarwel, rust nu maar zacht
Ons hart kent jouw bestaan
Ons hart kent jouw bestaan*