

God, wie ben jij?

Je pakt me in
met de wind en de wolken
Je pakt me in
met de geuren rondom

Ik voel je aan
in een heimwee naar later
Ik voel je aan
in mijn brandende hart

*God, wie ben jij?
Volgens mij
hou ik van jou
van jou*

Je laat je zien
in de ogen van mensen
Je laat je zien
in het spelende kind

Je maakt ons heel
geeft de een aan de ander
Je maakt ons heel
geeft de mens een gezicht

*God, wie ben jij?
Volgens mij
hou ik van jou
van jou*