

Gesprek zonder woorden

Mijn ogen spreken met u
Mijn tong proeft de vrucht van uw aarde
Mijn voeten lopen voor u
Mijn armen vertolken uw liefde

*Gesprek dat nooit stilvalt, geen grenzen kent
Een eeuwig gesprek zonder woorden
Gesprek dat mij maakt tot een instrument
Er klinken wel duizend akkoorden
Alles wordt gezegd
Alles wordt gezegd*

Mijn oren vangen u op
Mijn reukzin ontwaart u in geuren
Mijn knieën buigen voor u
Mijn hoofd richt zich op door uw geestkracht

*Gesprek dat nooit stilvalt, geen grenzen kent
Een eeuwig gesprek zonder woorden
Gesprek dat mij maakt tot een instrument
Er klinken wel duizend akkoorden
Alles wordt gezegd
Alles wordt gezegd*

Mijn tasten voelt u zacht aan
Mijn hart zoekt de weg in uw wereld
Mijn longen dragen uw lucht
Mijn stem klinkt als u in mij ademt

*Gesprek dat nooit stilvalt, geen grenzen kent
Een eeuwig gesprek zonder woorden
Gesprek dat mij maakt tot een instrument
Er klinken wel duizend akkoorden
Alles wordt gezegd
Alles wordt gezegd*