

Belofte voor een nieuw seizoen

Wat is geweest, het neemt geen keer
de vreugde, het verdriet
Er was die lach
soms deed het zeer
alleen was jij toch niet?

Kijk nog eens om, maar niet te lang
de toekomst dient zich aan
Voel hoe zij trekt
wees maar niet bang
durf jij rechtop te staan?

*Belofte voor een nieuw seizoen
het licht gaat met je mee
en weet, zo zal het altijd doen
het draagt je wel en wee*

Je leven tot hiertoe geleefd
nu wacht een ander pad
Vertrouw en hoop op wat het geeft
verlies wat je ooit had

*Belofte voor een nieuw seizoen
het licht gaat met je mee
en weet, zo zal het altijd doen
het draagt je wel en wee*

*en weet, zo zal het altijd doen
het draagt je wel en wee*