

Wij lopen aan uw hand

(Jesaja 48: 17-21)

*Wij lopen aan uw hand
Nog doof voor wat u zegt
De oren lang gesloten
Maar niet voorgoed*

Want eens komt de dag
Dat wij u werkelijk horen
Dan stroomt onze vrede
Dan golft al het goede
Zo hoog als de zee

*Wij lopen aan uw hand
Nog doof voor wat u zegt
De oren lang gesloten
Maar niet voorgoed*

Want eens komt de dag
Dat wij uiteindelijk weten
Dat u ons gezien heeft
De namen genoemd heeft
Ons kent voor altijd

*Wij lopen aan uw hand
Nog doof voor wat u zegt
De oren lang gesloten
Maar niet voorgoed*

Want eens komt de dag
Dat wij de droogte verlaten
Op weg met uw water
Woestijnen trotseren
In vreugde en vrij

*Wij lopen aan uw hand
Nog doof voor wat u zegt
De oren lang gesloten
Maar niet voorgoed*