

Wij geven jou uit handen

tekst en muziek: Tytsia de Jong

♩ = 132

Refrein

Wij ge - ven jou uit han - den, we la - ten je gaan. Vaar -

5
wel, rust nu maar zacht, ons hart kent jouw be - staan, ons

9
hart kent jouw be - staan. *Fine* *Couplet*
1.De
3.Hoe

13

stil - te daalt nu neer, een on - om - keer - baar we - ten. Wij
 vin - den wij de moed om door te gaan, te le - ven? Kan

17

zijn van jou ge - schei - den zo - lang ons a - dem rest. 2.En
 ons ver - driet ver - stil - len door tijd en eeuw - ig - heid? 4.Wij

22

waar ben jij dan heen? In niets, in iets ge - bor - gen? Te -
 koes - te - ren je naam, de lief - de - vol - le klan - ken weer -

26

2nd time D.C. al Fine

rug naar ver - re oor - sprong? Naar licht en vre - dig land? } Refr: Wij
 klin - ken diep van bin - nen, ver - lich - ten on - ze nacht.