

Loflied

tekst en muziek: Tytsia de Jong

♩. = 66

Voice

mf

Lof aan de Heer, die mij steeds ver - vult,
Zijn vuur spoort aan, zijn vuur keert het tij,
Lof aan de Heer, die niet va - ren laat

Vo.

die in mij brandt en de vreug - de zaait,
laat mij naar an - de - re men - sen gaan,
wat hij be - gon - nen is ooit met mij,

Vo. 5

mij naar de we - reld brengt met ge - duld,
 zui - vert mijn in - ner - lijk, maakt het vrij,
 die houdt be - lof - te in woord en daad,

Vo. 7

de dag doet le - ven, mij richt en draait.
 ver - lost van e - go en ei - gen - waan.
 mij vrucht laat dra - gen, mijn grens voor - bij.